

TIJDLOZE WIJSHEID

## Colofon

Eerste druk, augustus 2023

Tweede druk, november 2023

Derde druk, december 2023

Vierde druk, februari 2024

Vijfde druk, juni 2024

© 2023, Eric Huysmans, Breda (NL)

Illustratie voorkant: Cosmic Eye, schilderij Eric Huysmans

Opmaak en advies omslag: Fleur, Linde en Victor Huysmans, José Hiel

ISBN: 978-94-6328-520-9

Uitgeverij Boekenbent

[www.boekenbent.com](http://www.boekenbent.com)

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur of uitgever.

# TIJDLOZE WIJSHEID

De wijsheden van Meester Djwhal Khul, de huidige  
wereldsituatie en 2025 - het jaar van de beslissing

Eric Huysmans

Reeds verschenen boeken van Eric Huysmans:

Stairway to Heaven (2007)

Licht op Bewustzijn (2010)

Doorbraak in onze Evolutie (2012)

*“De boeken die ik geschreven heb (en dus ook dit boek; EH) zijn uitgezonden zonder claim om geaccepteerd te worden. Ze kunnen, of kunnen niet, correct, waar en nuttig zijn. Het is aan u om hun waarheid vast te stellen door juiste toepassing en door beoefening van de intuïtie. Indien zij de waarheid presenteren op een manier die aansluit bij wat reeds is geboden in de wereldleringen, indien de gegeven informatie de aspiratie en de wil-om-te-dienen optilt uit het emotionele gebied naar dat van het hogere denkvermogen (het gebied waar de Meesters gevonden kunnen worden), dan zullen zij aan hun doel hebben beantwoord.” Djwhal Khul, 1934*

# INHOUD

INLEIDING: DE TIJDLOZE WIJSHEID	7
DEEL I: DE GROTE VRAGEN EN DE SPIRITUELE HIËRARCHIE	13
1. De grote vragen	14
2. Wie zijn wij?	21
3. Waar komen wij vandaan?	29
4. Waar gaan wij heen?	34
5. De betekenis van het leven	41
6. Het doel van de mensheid en de natuurrijken	50
7. Onze veel langere geschiedenis	60
8. Het pad van evolutie	78
9. Het pad van discipelschap	92
10. Het pad van inwijding	100
11. De Spirituele Hiërarchie en de Meesters van Wijsheid	117
12. Sanat Kumara en Shamballa	139
DEEL II: DE WERELDSITUATIE, OPLOSSINGEN, EN ONZE TAAK	147
13. Glamour, een wereldprobleem	148
14. De Coronation, systeemcrisis en bewustzijns crisis	162
15. De Nieuwe Groep van Wereld Dienaren	186
16. Wat wordt er van de discipelen gevraagd?	201
17. Opleiding in het Nieuwe Tijdperk	219
18. Esoterische psychologie	229
19. De zeven stralen	242
20. Esoterische astrologie	260
21. De Spirituele Hiërarchie en 2025	293
Literatuurlijst	311
Eindnoten	312



## INLEIDING: DE TIJDLOZE WIJSHEID

Het schrijven van een boek is een heel proces. Althans bij mij is dat zo. Mijn eerste boreling verscheen in 2007, onder de titel *Stairway to Heaven*, en daar waren jaren van probeersels, frustraties, weggooien en opnieuw beginnen aan vooraf gegaan. Totdat ik spontaan begon te schrijven, zonder een duidelijke structuur of plan (dat wel in mijn achterhoofd zat), vanuit mijn intuïtie zozegd. Dat werkte ineens als een trein.

Daarna heb ik nog twee exemplaren op de wereld gezet, in 2010 en 2012, die vooral een weergave waren van ontdekkingen van enkele prachtige boeken over esoterische wijsheden. Omdat ik ze net gelezen had, of nog aan het lezen was, had ik niet veel distantie tot de aangereikte wijsheden en was daardoor nog niet helemaal in staat om het in mijn eigen woorden en in eenvoudige taal weer te geven. Desalniettemin was ik er blij mee, en gelukkig konden ze ook de nodige lezers bekoren, zij het minder dan mijn persoonlijkheid in zijn toenmalige ontwikkelingsniveau zou willen.

Inmiddels zijn we alweer ruim tien jaar verder en leven we in de verbijsterende periode 2020-2025, waarin de ene crisis over de andere heen buitelt. In de tussenliggende tijd heb ik meerdere pogingen gedaan om een vierde boek tot stand te brengen, waaronder een fictieprobeersel, edoch strandden deze allen, vooralsnog. Ik kon de voor mij juiste vorm maar niet vinden, en alle kennis die ik in die jaren opdeed liet mijn hoofd duizelen waardoor ik niet de structuur, de rust, en het overzicht kon vinden om deze op een voor mij bevredigende manier aan het papier toe te vertrouwen. Nu lijkt ik zover te zijn en doe ik een nieuwe poging, waarbij ik geheel opnieuw begin. Ik begin gewoon weer te schrijven, zoals bij *Stairway*, en ik zie wel waar het heengaat.

Daarnaast kan en wil ik niet onvermeld laten dat de datum 21 december 2012, door velen beschouwd als de Maya-kalender einddatum, voor mij een zeer belangrijke verschuiving teweeg heeft gebracht. Exact op de zonnewardatum in dat illustere jaar 2012

begon ik met een studie naar de Tijdloze Wijsheidsleringen, een curriculum dat de naam *Quest Universal* draagt en wordt gegeven door de Morya Federation, de onlineschool van de Seven Ray University. Die studie heeft mij tot op de dag van vandaag, en zeer waarschijnlijk tot het eind van mijn huidige incarnatie en de resterende, ondergedompeld in de esoterische wijsheden die zijn doorgegeven door een van de Meesters van Wijsheid, Djwhal Khul of DK.

Deze Meester van de zogenaamde *Spirituele Hiërarchie*, die zich presenteert als “een broeder van ons, die iets langer heeft gereisd op het Pad dan de gemiddelde student” (zie hoofdstuk 11), wordt ook wel *de Tibetaan* genoemd omdat hij als Tibetaanse monnik was geïncarneerd in de 19<sup>e</sup> en de eerste helft van de 20<sup>e</sup> eeuw toen hij zijn kennis doorgaf. Hij deed dat niet via fysieke ontmoetingen maar door mentaal in contact te treden met twee dames in die periode, de Russische Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) en de Engelse Alice Bailey (1880-1949). Dit wordt de methode van *mentale telepathie* genoemd. Dit is niet hetzelfde als channeling, maar daarover later meer.

Blavatsky heeft de van DK doorgekregen kennis opgeschreven in meerdere boeken waarvan *De Geheime Leer* de bekendste is. Dit driedelige werk werd gepubliceerd in 1880. Alice Bailey schreef daarna maar liefst vierentwintig boeken tussen 1919 en 1949, waarvan er negentien door DK aan haar mentaal zijn doorgegeven. De boeken van beide dames worden nog steeds uitgegeven en gelezen, en vormen de basis voor de Tijdloze Wijsheid.

In de boeken van Alice Bailey wordt de term *Ageless Wisdom* gebruikt in plaats van *Ancient Wisdom*. Mijns inziens een betere term omdat het de wijsheid van alle tijden behelst, en zelfs, zoals ons verteld wordt, ouder is dan de mensheid. Daarom gebruik ik graag de Nederlandse vertaling hiervan: *Tijdloze Wijsheid*, niet geheel willekeurig ook de titel van het boek dat je nu in je handen hebt.

Sinds 2012 ben ik deze boeken grondig aan het bestuderen, niet alleen door ze te lezen en erop te mediteren, maar meer nog door er artikelen over te schrijven, en lezingen, workshops, cursussen en meditatie over te geven. Deze kennis in mijn eigen woorden uitdragen en mensen er via meditatie in begeleiden is voor mij de beste manier om het zelf steeds beter te begrijpen en in te laten dalen. En nu, een decennium verder, lijkt ik dan eindelijk zover te zijn om alles



wat ik geleerd heb, en nog iedere dag leer, in boekvorm weer te geven. Ik voel nu de vonk, de impuls, de inspiratie en het enthousiasme om de Tijdloze Wijsheidsleringen uit de boeken van Blavatsky en Bailey zoveel mogelijk in mijn eigen taal, citaten daargelaten, uit mijn hoofd en vingers te laten rollen.

Want wat een overvloedige kennis en diepe wijsheden stromen er uit deze boeken! Je zou toch wensen dat iedereen hier kennis van zou nemen, althans ik zou dat wensen. Als wij mensen zouden weten, en konden toepassen (dat vooral) wat hier allemaal in staat, wat zou de wereld er dan totaal anders uit zien. Zouden we dan bijvoorbeeld ook zo massaal overspoeld zijn geraakt door de ‘coronacrisis’ die ons in 2020 overviel, en de opvolgende crisissen die in de jaren daarna over ons heen kwamen? Ik denk het niet. Herstel: ik weet wel zeker van niet.

Maar de meervoudige crisissituatie in de eerste helft van de twintiger jaren van de eeuw waarin wij nu leven is een feit. Ik zal hier nog uitgebreid op terugkomen. Hier wil ik alvast vermelden dat iedere crisis een waarschuwingssignaal is dat de ingeslagen weg niet de goede kant op loopt. Een crisis is een dringende impuls tot reflectie en vooral tot verandering. Ze biedt een kans of mogelijkheid om zaken anders te gaan zien en aan te gaan pakken dan we voorheen deden. Iedere crisis is dus in feite een *crisiskans*. We creëren onze crisissen zelf en hebben deze nodig om ons wakker te schudden voor de mogelijkheden die er liggen. Niet alleen wakker in de gewaarwording van wat er werkelijk speelt in de wereld en hoe de machtsverhoudingen liggen, maar vooral wakker op een dieper niveau en gaan beseffen wie wij in werkelijkheid zijn.

DK wijst op het grote belang van het herkennen en erkennen dat wij een *ziel* zijn die zich op een lange weg van bewustzijnsontwikkeling bevindt door vele incarnaties heen. Daaraan verbonden dienen wij te gaan beseffen dat er een esoterische, voor de zintuigen onzichtbare, wereld van betekenis en oorzaken is die de uiterlijke vormwereld voortbrengt, dat er *Meesters van Wijsheid* zijn die ons van dienst kunnen zijn en dat er een Hoger of Goddelijk Plan bestaat. Hierop ga ik in dit boek allemaal nog uitgebreid in. Maar als ‘teaser’ kan ik het niet laten om alvast de nogal ontzuisterende waarschuwing van DK aan te halen, dat de mensheid ten onder zal gaan (hij zegt ‘zal’, niet ‘kan’) als deze zaken niet uiterlijk in 2025 worden

herkend en erkend.<sup>1</sup> Hij zegt er niet bij wanneer precies, maar in dat jaar neemt de Hiërarchie een belangrijke beslissing die ik in hoofdstuk 21 zal onthullen. Als deze beslissing negatief uitpakt, omdat wij mensen nog niet klaar zijn voor deze erkenningen, dan zou dat weleens het einde van de huidige beschaving kunnen betekenen. We hebben dus niet zoveel tijd meer om deze zaken, die je *spirituele feiten* zou kunnen noemen, te erkennen. Dit wil volgens mij niet zeggen dat de mensheid in zijn huidige vorm dan al in dat jaar “ten onder gaat”, maar het lijkt mij niet onwaarschijnlijk dat dit in de decennia erna wel degelijk eens het geval zou kunnen zijn. De huidige wereldcrisis, die zich tussen de start van het schrijven van dit boek in september 2021 en het einde in juli 2023 verder heeft verergerd, geeft forse waarschuwingssignalen.

Dit is overigens geen reden om je nu door angst te laten overspoelen, of dit boek uit ongeloof dicht te klappen. Dit staat je uiteraard vrij, maar ik zou graag willen suggereren om dit niet te doen en je te laten verrassen door de verdere uitleg die ik, gevoed door DK, hierover zal geven, en je te laven aan de loutering en bevrijding van dit alles die hieronder verscholen ligt. Dus, niets om bang voor te zijn, alles gaat zoals het gaat, het Goddelijke Plan heeft zijn beloop, al dan niet perfect. Onder de dreiging van materiële vernietiging, de vernietiging van vormen, ligt de bevrijding van het innerlijke leven van de ziel. De ziel die wij als mensen zijn.

Dit alles zal in dit boek uitgebreid aan de orde komen en worden toegelicht. Daarmee zullen ook de *Grote Vragen* worden beantwoord: wie zijn wij; waar komen wij vandaan; waar gaan wij heen; wat is de betekenis en het doel van het leven?

Mijn vingers popelen en trillen om deze kennis al tikkend te delen. Het is zoveel, en zo prachtig, en zo erudiet, en zo spannend, en zo geestverruimend, en zo veel meer dan op het eerste gezicht met onze vijf beperkte zintuigen lijkt. Ik permitteer mij om de onpersoonlijke Tijdloze Wijsheid hier en daar op een persoonlijke manier op te schrijven. Dat zou door sommige serieuze studenten als een gotspe kunnen worden beschouwd, omdat de crux van de Tijdloze Wijsheid nu juist is dat we onze persoonlijkheid stapsgewijs volledig integreren en laten samensmelten met onze menselijke essentie, de ziel, en daarmee onze persoonlijkheid ten dienste stellen aan de ziel. De meeste boeken, zoals die van Alice Bailey, zijn dan ook vanuit een

onpersoonlijk perspectief geschreven. Dit maakt de stof nogal droog en niet gemakkelijk te verteren voor de minder mentalen onder ons. Die willen het ook kunnen voelen en aan hun eigen ervaring kunnen relateren. Omdat ik dit boek ook voor hen schrijf, heb ik voor een mix tussen een persoonlijke en onpersoonlijke aanpak gekozen.

Ik schrijf dit boek dus niet alleen voor de hoger mentale studenten van de esoterie, of voor degenen die al heel lang bezig zijn met de Tijdloze Wijsheid. Voor hen bevat de inhoud waarschijnlijk ook niet veel nieuws. Alhoewel ook zij het wellicht best interessant kunnen vinden om de vaak ingewikkelde kennis op een wat luchtigere manier tot zich te nemen of samengevat te zien. Ik schrijf dit vooral ook voor diegenen die geïnteresseerd zijn in spiritualiteit en bewustwording maar die nog niet echt bekend zijn met de Tijdloze Wijsheidsleringen, en die zich verder willen verdiepen in de esoterie en de toepasbaarheid daarvan op hun persoonlijke en zielenleven.

Ik probeer met dit boek een brug te slaan tussen de soms nog wat 'naïeve' New Age informatie in bijvoorbeeld bladen als *Happinez* aan de ene kant, en de onpersoonlijke boeken van Bailey c.s. aan de andere. Sorry voor de kwalificatie 'naïef', en niets ten nadele van dit blad dat zeker een belangrijke brugfunctie vervult naar meer interesse in spiritualiteit. Dat is een goede zaak. Maar ik weet zeker dat veel spiritueel geïnteresseerden toe zijn aan verdere verdieping. Daarom doe ik op mijn manier, en vanuit mijn kennis en ervaring, een poging om deze diepere esoterische kennis herkenbaarder en toegankelijker te maken, en enigszins maar niet te veel te appelleren aan de emoties en de persoonlijke worstelingen van de lezer, inclusief die van mijzelf.

Want bewustwording is geen spiritueel feestje. Ons *zelf*, en daarvoor de werkelijkheid, in steeds meer facetten leren kennen is geen sinecure, geen pretje, geen lichte of luchtige bezigheid of ervaring. Het is een doornig pad dat niet over rozen gaat, op het scherpst van de snede. Ja beste lezer, zo is het helaas voor onze persoonlijkheden. Mijns inziens dan, en ook vanuit eigen ervaring. Ik wil in dezen best toegeven dat ik me regelmatig in een spagaat bevind. Ook bij het schrijven van dit boek. Enerzijds meen ik de door Meester Djwhal Khul doorgegeven wijsheden vrij goed te begrijpen. Ze landen in ieder geval behoorlijk bij me en mijn mentale kant wordt er zeer door getriggerd. Maar anderzijds worstel ik nog regelmatig met mijn

emotionele kant en lijd ik onder wat ik om mij heen, en in mezelf, aanschouw. Ik maak mij daar soms druk over, terwijl ik weet dat distantie en een nuchtere, niet oordelende en neutrale beschouwing beter is, alsmede een teken van een goed ingedaald zielenbewustzijn. Zover ben ik echter niet altijd. Soms wel en soms niet. Dat zal doorklinken in dit boek. Ik zeg het er maar vast bij. Want ik ervaar dat steeds bewuster worden van de werkelijkheid heftig kan zijn, of zoals DK het zegt: “See the Real, a terrifying experience, brother of mine.”<sup>2</sup>

Maar ik neem je graag mee in mijn ontdekkingsreis door het enorme arsenaal aan kennis dat de Meesters van Wijsheid, via DK, aan ons hebben doorgegeven. Mocht je werkelijk hierin geïnteresseerd zijn, je echt willen verdiepen in het pad dat wij als mensen gaan, daar ook serieus je volgende stappen op willen zetten, en tevens een dieper inzicht willen in de betekenis en grote mogelijkheid van de huidige wereldsituatie, die zowel een crisis als een kans is, laat je dan verrassen en dompel je onder in... *De Tijdloze Wijsheid*.

DEEL I: DE GROTE VRAGEN EN  
DE SPIRITUELE HIËRARCHIE

## 1. DE GROTE VRAGEN

Onlangs las ik een mooie quote uit het geweldige boek *Grand Hotel Europe* van Ilja Leonard Pfeijffer, die ik hier graag opneem:

*“Er is geen bestemming zonder duidelijkheid over de herkomst en geen toekomst zonder een leesbare versie van het verleden.”<sup>3</sup>*

Kijk, dit zijn zinnen waar een mens wat mee kan. Deze zin inspireerde mij om nu, vandaag op 20 september 2021, te starten met dit boek, na een lange negenjarige periode van wachten op de juiste vibe. Hier was hij dan! In deze zin ligt alles besloten waar ik het hoofdthema van deel I van dit boek aan kan ophangen: wat zegt de Tijdloze Wijsheid over de Grote Levensvragen: wie zijn wij; waar komen wij vandaan; waar gaan wij heen; wat is de betekenis en het doel van het leven; wat is het doel en de bestemming van de mens?

Want, lieve mensen, zolang wij niet weten waar wij vandaan komen, dus geen duidelijkheid hebben over onze herkomst, en niet weten waar wij naar op weg zijn, dus geen duidelijkheid hebben over onze toekomst, hebben wij geen idee van onze bestemming. En ook niet over wie wij nu eigenlijk zijn, en over de betekenis van dit alles wat ons overkomt, zoals de megacrisis waarin we in de jaren 2020-2025 zitten, om maar eens iets te noemen. Wat is hier de betekenis van? Welke mogelijkheden liggen hierin verscholen? Wat kunnen of moeten wij hier persoonlijk, en als mensheid, mee? Wat moeten wij überhaupt met het leven? Hoe geven wij daar het beste invulling aan? Waarom is er zoveel lijden? Wat is daar het doel van? En zo kan ik nog wel even doorgaan met vragen.

Over dit alles duidelijkheid krijgen, in een leesbare versie van het verleden én van mogelijke toekomstscenario's, dát is waar ik graag een bijdrage aan lever, hoe bescheiden wellicht ook. Dat is mijn missie, de missie die mijn ziel heeft uitgekozen voor dit persoonlijkheidsleven, en waarschijnlijk voor meerdere levens in mijn incarnatiegeschiedenis en -toekomst.

Laat ik beginnen met een kort overzicht van de antwoorden die de Tijdloze Wijsheidsleringen geven op de *Grote Vragen*. Deze zullen niet voor iedere lezer meteen duidelijk zijn, maar ik vraag om je geduld. Dit is de meest beknopte versie van de antwoorden. Ik zal ze in de navolgende hoofdstukken uitgebreider toelichten. Hier zijn ze:

## Wie zijn wij?

In onze echte, pure essentie zijn wij *monaden*, of goddelijke bewustzijnsvonken, die zich op een lange weg bevinden. Deze gaat eerst omlaag (involutie) van een onbewuste, zeer hoge, onstoffelijke trilling naar een onbewuste, zeer dichte of vaste, lage en stoffelijke trilling, en vervolgens weer terug omhoog (evolutie) naar een, door vele ervaringen gelouterde, bewuste, alwetende, zeer hoge en wederom onstoffelijke trilling.

## Waar komen wij vandaan?

Wij zijn voortgekomen uit het verschijnen van het *Ene Leven* dat zich vanuit noodzakelijkheid, aangedreven door de oerkracht *Fohat*, ontvouwde vanuit de kosmische nacht (pralaya) – waarin er geen vormleven was, er ogenschijnlijk niets was, alleen ongemanifesteerd bewustzijn – in de kosmische dag (manvantara), waarin het eerst ongemanifesteerde bewustzijn zich manifesteerde in talloze vormen, bewustzijnsvonken of monaden.

## Waar gaan wij heen?

Wij zijn op weg naar een alomvattend *Goddelijk Bewustzijn* met totale gelukzaligheid en kosmische alwetendheid over de eenheid van alle bewustzijnsvormen, naar het doorleefde besef dat er slechts *één* Bewustzijn is. Dit duurt nog wel even, er zijn flink wat hobbels te nemen op deze weg, maar dit ligt voor iedereen, voor alle geïncarneerde en niet geïncarneerde monaden, in het verschiet.

## Wat is de betekenis van het leven?

Kort maar krachtig: de *ontwikkeling van Bewustzijn*. Dit is een noodzakelijkheid. Bewustzijn is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Zonder Bewustzijn kunnen er geen vormen zijn, zou er niets zijn. Bewustzijn is permanent in beweging en kan niet anders dan zich ontwikkelen, of wij ons daar nou bewust van zijn of niet. Hiervoor heeft het een vorm, een vehikel, een omhulsel nodig. Zoals bijvoorbeeld een menselijk lichaam, of een planeetlichaam, of het lichaam van het hele zonnestelsel, of van het hele universum, afhankelijk van het ontwikkelingsniveau van het Bewustzijn.

## Wat is het doel van de mensheid?

De mensheid is ‘slechts’ een stadium in de lange ontwikkelingsweg van het Bewustzijn. De mensheid is het vierde natuurrijk, na dat van de mineralen (eerste), planten (tweede) en dieren (derde). In het vijfde natuurrijk is de mens getranscendeerd naar het rijk der zielen en van de Meesters. Dat is ons voorland, opgaan in of samensmelten met de ziel en het verwerven van meesterschap. In dat vijfde rijk zullen wij onze noodzakelijke en dus onontkoombare drang tot het streven naar eigenbelang hebben overwonnen en hebben vervangen door *dienstbaarheid* aan het groeps- en algemene belang. Dienstbaarheid is de natuurlijke staat van de ziel, onze menselijke essentie. Eigenbelang is de natuurlijke staat van de persoonlijkheid. Hier is niets mis mee, dit is de kern en driver van onze persoonlijkheden door alle levens heen. Net zolang totdat wij dit totaal hebben overstegen en vervangen door dienstbaarheid zonder voorwaarden, de natuurlijke staat van de ziel die wij in essentie zijn zolang wij mens zijn.

## Wat is de ontstaansgeschiedenis van de kosmos, de aarde en de mensheid?

De kosmos is de zichtbare ‘vorm’ of ruimte waarin de talloze bewustzijnsvormen zich ontwikkelen. Deze heeft zich ontvouwd of



gemanifesteerd uit het vormloze, ongemanifesteerde en ogenschijnlijke niets. ‘De wetenschap’ heeft dit de ‘Big Bang’ genoemd, maar het is maar de vraag of dit met een explosie gepaard ging. Ik spreek liever van een ontvouwing. De ontvouwing van géén vorm of ruimte (pralaya) naar wél een vorm of ruimte (manvantara). De ruimte is dus ook een vorm, want waarneembaar, net zoals alle andere ‘waarneembare vormen’. Dit laatste tussen aanhalingstekens omdat het dubbelop is. Alle vormen zijn namelijk waarneembaar, anders zijn het geen vormen, dus dit bijvoeglijke naamwoord hoeft er eigenlijk niet bij maar heb ik toch toegevoegd ter verduidelijking.

Zo is ook de aarde een bewustzijnsvorm, geregeerd door de zonnelogos, het esoterische wezen achter de exoterische zon en de bestuurder van ons zonnestelsel. In dit zonnestelsel voltrekken zich tien evolutieschema’s rondom verschillende planeten. Eén daarvan is het evolutieschema van de aarde, waarin de mensheid tussen de 18,5 miljoen en 21,5 miljoen jaar geleden is ontstaan. In die veel langere periode dan de geschiedenisboeken ons leren zijn ons meerdere wortelrassen, subrassen en beschavingen voorgegaan, en zullen er nog meerdere volgen.

Zo, ben je er nog? Ik kan me best voorstellen dat je hier nog niet al te veel chocola van kunt maken en dat sommige gebruikte termen nog abracadabra voor je zijn. Tenzij je al langer bezig bent met de Tijdloze Wijsheid, of met esoterie, theosofie of antroposofie. Maar dit zijn in een notendop de antwoorden op de grote levensvragen die de Tijdloze Wijsheid geeft en waar Helena Blavatsky en Alice Bailey hun door Meester Djwhal Khul (in het vervolg aan te duiden met DK) doorgegeven boeken over geschreven hebben. Don’t worry, zoals gezegd zal uitgebreide toelichting volgen in de hoofdstukken hierna.

Uit deze antwoorden is wellicht al wel duidelijk dat de geschiedenis zoals wij die op onze scholen wereldwijd leren niet volledig is, om maar eens een understatement te gebruiken (zie hoofdstuk 7). De geschiedenis die wij gedoceerd en voorgehouden krijgen betreft slechts fragmenten van de laatste paar duizend jaar. Daarnaast zijn deze fragmenten zeer selectief en vooral bepaald door de overwinnaars van de vele uitgevochten oorlogen. In feite is dat wat ‘geschiedenis’ wordt genoemd niet meer dan een *narratief*, een verhaallijn, waar door de massale verspreiding ervan van kinds af aan een brede

overeenstemming over is onder de mensheid.

Dat laatste is natuurlijk niet gek. Alles wat we in onze kindertijd voorgehouden krijgen door onze voorbeelden, de volwassenen, nemen we voor waar aan, op uitzonderingen na. Wat we leren van onze ouders, en op scholen van onze leraren, nemen we aan als de waarheid. Dat bepaalt van het begin af aan, en vaak voor de rest van ons leven, ons wereldbeeld. Tenzij we op de een of andere manier wakker (geschud) worden en zélf kritisch gaan onderzoeken en nadenken. Dit doet lang niet iedereen, maar er zijn uitzonderingen. Daar ben ik er één van, dat moge duidelijk zijn. En ik denk de lezers van dit boek ook. Want anders begin je niet aan zo'n boek, of ben je al afgehaakt voordat je hier aangekomen bent.

En zo komt het dat we een zeer onvolledig en vaak ook onjuist beeld van onze herkomst en geschiedenis hebben. Dat beeld kan misschien wel 'duidelijk' zijn, in de hiervoor geciteerde woorden van Pfeijffer, maar als het onvolledig of zelfs op grote onderdelen onjuist is, dan hebben we aan die duidelijkheid niet zoveel. Ik zou zijn bovenvermelde citaat dan ook graag wat willen aanpassen, en wel als volgt:

*Er is geen bestemming zonder een juiste weergave van de herkomst en geen toekomst zonder een juiste en leesbare versie van het verleden.*

Ik heb hier dus "duidelijkheid over" vervangen door "een juiste weergave van" de herkomst en "juiste" nog eens toegevoegd aan een leesbare versie van het verleden. Want de weergave van onze herkomst moet vooral juist en correct zijn. Natuurlijk moet het ook duidelijk en leesbaar zijn, maar 'juist' komt met stip op de eerste plaats. Er zijn zeker heel duidelijk ogende en ook goed leesbare weergaven van onze herkomst beschikbaar, maar ze zijn in meer of mindere mate onjuist, en zeker onvolledig. Dat creëert veel onduidelijkheid en onwetendheid. En dat is niet best, beste mensen. Zo kunnen we de werkelijkheid niet zien zoals die in werkelijkheid is. Dat leidt tot grote problemen, zo groot dat we daarmee zelf de huidige crisissen, die zeer zijn verscherpt door wat de *coronacrisis* wordt genoemd en die we in hun totaliteit een *systeemcrisis* en een *bewustzijns crisis* zouden kunnen noemen, hebben voortgebracht (zie hoofdstuk 14).

Deze zullen we dan ook zelf moeten oplossen. Dát is de enorme *kans* tot fundamentele verandering van de visie op onze werkelijkheid en op ons mens-zijn die ons geboden wordt!

Wat is daarvoor nodig?

Allereerst, nogmaals, een juiste weergave van onze herkomst, maar ook van onze bestemming. Zonder dat overheerst *onwetendheid*, en hebben we geen idee wie we zijn, waar we vandaan komen, waar we naar op weg zijn, en wat ons doel en onze bestemming is. En ook niet waarom deze systeemcrisis er is, wat deze eigenlijk betekent en inhoudt, en wat de oorzaken van deze crisis zijn. En als we de oorzaken niet weten, hoe kunnen we dan ooit tot de juiste oplossingen komen?

Onwetendheid is de oorzaak van veel ellende en maakt ons kwetsbaar voor misleiding. En dat is wat nu dan ook in grove mate gebeurt (zie hoofdstuk 13 en 14). Dit gebeurt overigens al veel langer, al zo lang als de moderne en onjuiste geschiedenis bestaat. Maar nu, juist dóór deze grote systeemcrisis, wordt dit veel sterker zichtbaar waardoor steeds meer mensen het gaan opmerken.

Dat is een goede zaak en een van de grote mogelijkheden en opbrengsten van deze crisis. We gaan zien wat er in werkelijkheid gebeurt. We gaan de misleiding zien. We krijgen het door. En zoals een van onze recente genieën JC al zei: “Je gaat het pas zien als je het doorhebt.”

Kijk, dat noem ik nog eens een duidelijke en leesbare, maar vooral ook *juiste* weergave van de werkelijkheid. Beknopter en treffender kan een waarheid niet worden weergegeven wat mij betreft. Dat kunnen alleen ingewijden of genieën als een Johan Cruijff, die niet geheel ‘toevallig’, dezelfde initialen had als een van de bekende Meesters van Wijsheid, Jezus Christus. Die overigens in de loop van zijn leven een samensmelting van twee Meesters werd, Jezus en Christus. En ‘Christus’ is niet gebonden aan het christendom of aan welk geloof dan ook. Hij is het hoofd van de tijdloze Spirituele Hiërarchie en gaat ver aan het christendom vooraf. Maar daarover in hoofdstuk 11 meer.

Je gaat het dus pas zien als je het doorhebt. En als je het eenmaal ziet kun je het niet meer *niet* zien. Dat is op zich verheugend, maar het kan ook een pijnlijke zaak zijn. Zeker als heel veel mensen, naar het lijkt nog steeds de meerderheid, het nog niet zien. Dan sta je

daar met je verworven inzichten. Alleen, geïsoleerd, met slechts weinig gelijkgestemden waar je moeilijk mee in contact komt, buiten het digitale contact dat er dan gelukkig tegenwoordig wel is. Maar daarin blijft je contact met anderen in toenemende mate beperkt tot een kleine bubbel die voor ons wordt gecreëerd door de wereld der algoritmen.

Steeds meer mensen beginnen echter grotere glimpen van de werkelijkheid te zien. Het wordt ‘in our face’ gedrukt door de crisis en het gedrag van de autoriteiten daarin. Dit is in toenemende mate zo onlogisch en inconsistent dat een sterk groeiend aantal mensen gaat doorkrijgen hoe de macht georganiseerd is en hoe deze met ons omgaat. Het wordt steeds evidenter dat de externe autoriteiten óf niet goed weten waar ze mee bezig zijn, óf niet het beste met ons voorhebben. Ik weet niet welke van de twee het ergste is. Er valt bijna niet meer omheen te kijken, voor degenen die het willen zien, dat deze autoriteiten niet bezig zijn om het algemene belang te dienen. Ze doen dus niet waarvoor ze, door ons, aangesteld zijn. Er is vooral veel lipservice, maar dit wordt niet omgezet in heldere, duidelijke, consistente en vooral juiste daden die ons allen dienen. Mensen worden tegen elkaar opgezet in plaats van ze met elkaar te verbinden. Het nemen van verantwoordelijkheid, samenwerking, compassie en eenheid worden niet voorgeleefd en gestimuleerd. In plaats daarvan is er afschuif- en wegduikgedrag, polarisatie, uitsluiting, meedogenloosheid, afgescheidenheid, en selectief negeren of ridiculiseren van afwijkende standpunten. En dat allemaal onder het mom van ‘bescherming van onze gezondheid’, ‘bescherming tegen klimaatverandering’ of andersoortige ‘bescherming’ tegen allerlei soorten ‘gevaaren’.

Ja beste lezer, je ziet dat dit mij aan het hart gaat en mijn emoties aanwakkert. Dit is de spagaat tussen mijn heldere koele verstand en intuïtie aan de ene kant, en mijn soms minder heldere emoties aan de andere, waar ik in de inleiding over sprak. Laat ik mezelf even afremmen en hier nu nog niet te veel op ingaan. In het tweede deel van dit boek zal ik mijn zorgen en de mogelijke oplossingen verder uitwerken. Ik wil hier bij de ‘bigger picture’ van de Grote Vragen blijven en ga in het volgende hoofdstuk uitgebreider in op de eerste vraag, die zo uiterst belangrijk is voor een werkelijk fundamentele oplossing voor wat er gaande is: wie zijn wij nu eigenlijk?