

# Mei 2025, de maand van de Waarheid



**In meerdere nummers schreef Eric Huysmans al over het grote belang van 12 mei, wanneer de Wesak Volle Maan plaatsvindt. Dit is de datum waarop de Spirituele Hiërarchie in groten getale bij elkaar komt voor hun honderdjarige Conclaaf. De Meesters nemen dan een beslissing over hun naar buiten treden, onder aanvoering van de Christus, en vanuit Shamballa wordt een directe impuls uitgezonden. Dit is van groot belang voor de toekomst van de mensheid in de komende honderd jaar op weg naar het Watermantijdperk.**

TEKST: ERIC HUYSMANS

In de 24 boeken van Alice Bailey, geschreven tussen 1919 en 1949, en aan haar mentaal gedictieerd door Meester Djwhal Khul (DK), wordt het jaar 2025 maar liefst veertien keer genoemd. Dat moet dus een zeer belangrijk jaar zijn als een Meester daar honderd jaar vooraf zo vaak melding van maakt. En belangrijk is het. Zonder te overdrijven zou ik zelfs willen stellen dat in dit jaar, om precies te zijn in deze meimaand, de belangrijkste gebeurtenis voor de mensheid plaatsvindt sinds 1925. In ieder 25<sup>e</sup> jaar van de eeuw komt namelijk de Spirituele Hiërarchie in groten getale bij elkaar en nemen de Meesters onder aanvoering van Sanat Kumara, de Boeddha, de Christus, de Manu en de Mahachohan, een beslissing of hun naar buiten treden in het fysieke veld van de aarde in de komende jaren of decennia mogelijk is. Hier heb ik in meerdere nummers van dit blad al over geschreven, alsmede in andere bladen, allen te vinden op [www.sensability.nl](http://www.sensability.nl). Deze beslissing zal ook een grote stempel drukken op het nu snel naderende Watermantijdperk. Hoewel de Watermanenergie pas in 2117 de Vissenenergie volledig zal hebben vervangen, is de shift tussen deze twee tijdperken al ruim vierhonderd jaar gaande en begint de Watermanenergie steeds meer te verdringen.

### **Het naar buiten treden van de Meesters**

Het frappeerde mij aanvankelijk enorm dat de Meesters in het fysieke veld naar buiten zouden gaan treden. Dat leek me toch wel sterk. Hoe zou dit eruit moeten zien? Gaan we Jezus weer zien, of zelfs de Christus die Jezus in zijn leven op zijn dertigste ging overschaduwen? Nou nee, zo gaat dat natuurlijk niet gebeuren. Maar hoe dan wel? DK geeft, zoals gebruikelijk, niet veel concrete details over de vorm van dit naar buiten treden. Hij heeft er twee boeken over gedictieerd aan Bailey: *The Externalisation of the Hierarchy* en *The Reappearance of the Christ*. Maar nergens wordt het heel duidelijk hoe de verschijningen eruit gaan zien. Wat ik eruit opmaak, is dat meerdere, zo niet vele Meesters zich als 'gewone' mensen gaan manifesteren in leiderschapsposities. Dat zou uiteraard een grote zegen voor de mensheid zijn, want het huidige leiderschap is grotendeels gecorrumpeerd en gericht op macht en eigenbelang van een kleine elite. De Meesters zijn daarentegen van goede wil en richten deze wil ook ten goede voor *allen*. Daar kom ik nog op terug. Eerst meer over wat DK wél zegt over het fysiek naar buiten treden. In hoofdstuk 21 van mijn boek *Tijdloze Wijsheid* geef en becommentarieer ik de volgende citaten uit de genoemde boeken van Alice Bailey.

*‘De Hiërarchie nadert de mensheid dichter en zal uiteindelijk in het fysieke veld verschijnen’*

‘De deuren van de Hiërarchie zullen opengaan (symbolisch gesproken), en de Christus met zijn discipelen zal komen als een punt van balans is bereikt tussen degenen die staan voor afscheiding, materialisme en totalitarisme en degenen die staan voor vrijheid van de menselijke ziel, voor de rechten van het individu, voor broederschap en juiste menselijke relaties.’

Hij zegt hier dus letterlijk dat de Christus ‘zal komen’ met zijn discipelen, maar pas als er balans is bereikt tussen de totalitairers of materialisten aan de ene kant en de werkelijke democraten of spirituelen aan de andere. Daarnaast zegt hij het volgende:

‘De Hiërarchie nadert de mensheid dichter en zal uiteindelijk *in het fysieke veld* verschijnen, niet alleen door de intentie van de Hiërarchie zelf maar door de invocatieve vraag van de mensheid en de sterke vibratie die daarvan uit gaat.’

Hier wijst hij op het grote belang van groepswork via groepsmeditaties, waarin de Meesters worden aangeropen (invocatie) en een sterke vibratie wordt opgeroepen (evocatie).

‘Het is de verantwoordelijkheid van de Christus om de *fysieke verschijning* of de materiële verschijning van de Hiërarchie esoterisch voor te bereiden.’

‘De Hiërarchie vecht ervoor de Christus en hun verschijning als een *volledig functionerend lichaam op aarde* te realiseren.’

‘De verschijning van de Hiërarchie beperkt zich nog tot de mentale niveaus, maar wanneer de gedachtevorm van de exoterische aanwezigheid van de Hiërarchie door de mensheid zelf is gecreëerd en haar invocatieve schreeuw intens genoeg is, zal deze verschijnen *in het fysieke veld*.’



Schilderij: Eric Huysmans

Dit zijn allemaal sterke aanwijzingen dat de Meesters inderdaad naar buiten zullen treden in onze *fysieke* wereld. Da's toch straf, nietwaar? En *exciting!*

## Meesterlijk leiderschap



Schilderij: Nicolas Roerich

Maar wat betekent dit? Nou, onder andere dat er eindelijk serieus werk zal worden gemaakt van het installeren van *juiste menselijke relaties* en van juiste relaties met de andere natuurrijken (mineralen, planten, dieren en de aarde zelf). Dit houdt onder meer in dat er gewerkt zal gaan worden aan een eerlijke verdeling van de overvloed die

de aarde beschikbaar stelt aan (vrije) energie, schoon drinkwater, gezonde voeding en comfortabel onderdak voor *iedereen*; dat er sprake is van werkelijke broederschap waarbij iedereen elkaar vreedzaam en als gelijkwaardige behandelt en beschouwt als deel van één bewustzijn, de ware betekenis van het inmiddels geperverteerde en misbruikte woord ‘inclusiviteit’; én dat de mens fatsoenlijk en écht duurzaam omgaat met de aarde en het milieu en niet op de grotesk misvormde manier waarop het woord ‘duurzaam’ sinds jaren gestalte wordt gegeven.

### Verdrijven van totalitarisme

Tevens zal het inhouden dat een halt wordt toegeroepen aan het oprukkende totalitarisme. Dit oprukken is de afgelopen jaren pijnlijk duidelijk geworden onder degenen die het kunnen en willen zien. Van landen als China en Rusland wordt vaak gezegd dat dit allang het geval is, en dat was en is ook zo. Maar het is schokkend om te zien dat nu ook in de zo democratisch geachte VS en Europa sprake is van onrustbarende totalitaire tendensen met de aanvallen op onze vrijheden door medische terreur, planmatige ‘pandemieën’, aantasting van onze lichamelijke integriteit door vaccinatiedrang, klimaatbedrog, toenemende controle met plannen voor een digitale ID en een CBDC, propaganda en omkering van de werkelijkheid in de mainstream media, censuur van onwelgevallige meningen, oorlogshitserij waarbij de materiële en immateriële kosten voor ons zijn, angstzaaiërij, polarisatie op vele fronten, een dreigend verbod op politieke partijen en zelfs het cancelen van democratische verkiezingsuitslagen (Roemenië) of het dreigen daarmee (Duitsland). Dit allemaal onder het mom van ‘bescherming van de democratie’, een groteske omkering van de werkelijkheid. Zie hiervoor ook het aprilnummer. Overigens zegt DK dat er nog nergens in onze wereld sprake is van werkelijke democratie. De huidige democratieën zijn slechts slappe aftreksels die nog in de kinderschoenen staan en die deze naam eigenlijk niet mogen dragen, omdat ze in wezen verkapt totalitaire, op de materialistische wereldvisie gebaseerde, systemen zijn.

### Werkelijke democratie en spiritualiteit

Met werkelijke democratie bedoelt DK het opkomen voor de vrijheid van het individu en *juiste menselijke relaties*. Deze zijn volgens hem gebaseerd op:

‘Rechtvaardigheid, op de erkenning van geërfde rechten en op mogelijkheden voor iedereen – los van ras, kleur of geloof – op de onderdrukking van misdaad en egoïsme door juiste educatie, en op de erkenning van een goddelijke besturende intelligentie waarin de mens leeft, beweegt en aanwezig is’.

Voor dat laatste is van eminent belang. Voor werkelijke democratie is *spiritualiteit* noodzakelijk. Onze ware spirituele identiteit dient erkend te worden, oftewel het goddelijke *in ons* (de immanente God) én de besturing door een hogere macht (de transcendente God). Dit gaat om niet minder dan de beantwoording van de grootste vraag der Grote Vragen: wie zijn wij? In *Tijdloze Wijsheid* leg ik uit dat zolang wij mens zijn, we een ziel zijn. Maar dat we in essentie een monade, spirit of goddelijke vonk zijn, op een lange reis van bewustzijnsontwikkeling. Zolang wij niet weten wie wij zijn, waar wij vandaan komen, waar wij heen gaan en wat de betekenis van het leven is, zijn we dolenden in de woestijn en laten we ons alle kanten op sturen door de totalitairers die geen kind aan ons hebben. We blijven ons dan vastklampen aan externe autoriteiten, omdat we onze eigen innerlijke autoriteit niet (er)kennen. Maar gelukkig is er in de wereld zeker ook sprake van een groeiende spiritualiteit na jaren van droog materialisme of sentimentele godsdienstigheid. Een spiritualiteit waarin mensen op zoek zijn naar hun Ware Zelf en daar verbinding mee trachten te maken. Een directe verbinding zonder tussenkomst van intermediairs zoals religieuze machtsinstellingen en hun vaak autoritaire vertolkers. Dit laatste is een overblijfsel van het stervende Vissentijdperk onderhevig aan de zesde straal van devotie en abstract idealisme. In het Watermantijdperk, onderhevig aan de zevende straal van Orde en Ceremoniële Magie, zullen we ons direct gaan verbinden met de verschillende lagen of velden van ons Zelf. Dit is *religie* in de letterlijke zin van het woord. Het Latijnse ‘religare’ betekent namelijk ‘verbinden’. Dit is de kern van de door DK genoemde *Nieuwe Wereldreligie*; geen volgend instituut maar directe verbinding met de spirit of monade die wij zijn.

### Het naderende Watermantijdperk

Er wordt gezegd dat het Watermantijdperk óf een periode van massale inwijding, technologisch gedreven vrijheid en de bloei van de ziel van de mensheid kan zijn, óf een tijdperk van massale slavernij, technologisch gedreven



**Eric Huysmans** is economisch geograaf, bedrijfskundige en esotericus. Na een managementcarrière in het bank- en bedrijfsleven, legt hij zich sinds 1999 toe op bewustzijnsontwikkeling in zijn praktijk Sensability. Hij gebruikt daarbij verbonden ademhaling en de *Tijdloze Wijsheid*. Vanuit de College of Ageless Wisdom geeft hij lezingen en cursussen en begeleidt hij groepsmeditaties ter vereffening van het pad voor het naar buiten treden van de Meesters na mei 2025. Zijn laatste boek *Tijdloze Wijsheid* is bij voorkeur bij hem te bestellen. Op [www.sensability.nl](http://www.sensability.nl) zijn vele artikelen te vinden.

controle en regulering – een mummificatie van de menselijke geest. De kiemen van beide mogelijkheden zijn al duidelijk zichtbaar in het hierboven beschreven groeiende spiritualisme enerzijds en het oprukkende totalitarisme anderzijds. Ongetwijfeld zullen beide zich op een bepaalde manier verder manifesteren. Van alle menselijke activiteiten op de planeet zou de *politiek* het gebied moeten



Schilderij: Nicolas Roerich

zijn dat het meeste respect en eerbied geniet. Dit is de plek waar de collectieve visie en vibratie van een beschaving zouden moeten worden bewaard, ontvouwd en doorgegeven. Maar in onze huidige wereld is het waarschijnlijk juist het gebied met het minste respect. Deze grote discrepantie vertelt ons dat we aan de rand van een *radicale transformatie* staan. Het hart van de mensheid beseft nu dat het niet draait om deze of gene partij, deze of gene politicus, maar dat echt leiderschap volledig buiten het huidige politieke toneel moet worden gezocht. Een *mondiale initiatie/inwijding* staat voor de deur en de komende drie decennia zullen een complete omwenteling brengen, wat tegen 2050 hopelijk zal leiden tot een brede erkenning en omarming van *spiritueel bestuur*, aangedreven door de geëxternaliseerde Meesters. Momenteel lijken de meeste, zo niet alle, van onze politieke structuren op ernstig disfunctionele gezinnen. Stel je bijvoorbeeld eens een gezin voor waarin vader en moeder het grootste deel van hun tijd ruziën, proberen de kinderen in hun machtsstrijd te betrekken, enorme middelen verspillen aan campagnes om elkaar om de vier jaar als leider te vervangen en elkaar de schuld geven van alles wat in de voorgaande vier jaar misging. Dát is hoe onze huidige politici acteren en wij zijn de kinderen die daaronder lijden en er ons door laten leiden. Dat moet afgelopen zijn. Het is de hoogste tijd dat we onze eigen spiritualiteit omarmen, ware democratieën gaan bouwen en de hulp van de Meesters collectief gaan aanroepen (invocatie) en oproepen (evocatie), onder andere door groepsmeditaties, om de weg voor hen te plaveien om na het Conclaf op 12 mei naar buiten te kunnen gaan treden. Daarom is deze meimaand met recht de *maand van de Waarheid* te noemen! •

Wil je meedoen aan deze meditatie, die ook na 12 mei zullen doorgaan? Meld je dan aan via [eric@sensability.nl](mailto:eric@sensability.nl).